

Brief aan de Galaten, deel 2

Studie 1: 2019-01-16 Wie was Paulus
 → Studie 2: 2019-01-30 Het gezag van de apostel / eenheid
 Studie 3: 2019-02-13
 Studie 4: 2019-02-27



Brief aan de Galaten, deel 2

Paulus; van orthodox Joodaïst tot apostel
 Brief aan Galaten; waarschijnlijk oudste geschrift NT.

Inhoud; Waarschuwing voor Judaïsme
 Leven niet door wet maar door de Geest

Marcion van Sinoppe; God O.T. is niet Vader van Jezus .
 Hij ontdeed Bijbel van Joodse zaken

Actualiteit; Jewish Roots movement
 Discussie over autoriteit Paulus

Brief aan de Galaten, deel 2

Probleem eerste eeuw

De Joodse gelovigen waren vanuit hun traditie gewend aan allerlei geboden

De gelovigen uit de heidenen hadden die gewoonte niet

Hoe moet het nu verder met deze twee totaal verschillende tradities?

Brief aan de Galaten, deel 2

Oplossing: Efeze 2:14-18

"Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader"

Brief aan de Galaten, deel 2

αποστολος - a'postolos

Joh. 5:36
"Juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft"

Joh. 13:16
"een gezant (αποστολος) is niet meer dan hij die hem gezonden heeft"

Jesaja 6:8
"Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor ons gaan?"

Zender - opdrachtgever

Apostel is een gevolmachtigde

Brief aan de Galaten, deel 2

12 discipelen

1. Andreas (br. van Simon Petrus)
2. Bartolomeüs
3. Filippus
4. Jacobus (z. van Alfeüs)
5. Jacobus de meerdere/rechvaardige (z. van Zebedeüs),
6. Johannes (z. van Zebedeüs) beiden zonen van Boanerges genoemd
7. Judas Taddaeüs (ook wel Lebbeüs genoemd)
8. Mattheüs ook wel Levi genoemd
9. **Mattias na hemelvaart in plaats van Judas aangewezen**
10. Simon Petrus, ook wel Cefas
11. Simon de Zeloot/IJveraar
12. Thomas

Brief aan de Galaten, deel 2

12 discipelen

Wat doet Petrus? Hd. 1:15-22

Is Matthias door de Heere God of door de Heere Jezus geroepen?

Opdracht Jezus Lk. 24:49

"En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden"

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:1-5

In Galaten 1:1 lezen we:

"Paulus, een apostel- geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft"

Waar het om gaat: Paulus is geroepen, gemandateerd, zijn volmacht heeft hij gekregen niet door mensen, maar door de Heere.

Brief aan de Galaten, deel 2

Paulus getuigt in Efeze 3:7

"Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen"

En in 1 Cor. 4:9:

"Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb".

Brief aan de Galaten, deel 2

2 Corinthe 11:4,5

"Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Want ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek".

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:1-5

Galaten 1:2

"en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië"

In aanhef soms **alleen** Paulus: Rm; Ef; Phm. of ook **enkele andere** broeders: 1 Cor. 2 Cor. Filp. Col. 1 en 1, 2Thes.

Galaten dus: *"al de broeders"*

1, 2 Tim. en Tit. Zijn geschreven aan personen

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:1-5

Galaten 1:3

"Genade en vrede van God en onze Here Jezus"

Genade betekent:

dat wat vreugde, genot, blijdschap schenkt, het hart optilt

Vrede betekent:

harmonie, tussen volken, personen, in iedere situatie van het leven

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:1-5

Denk bij die vijandschap aan Rm. 8:7

"Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God"

Of aan Ef. 2:15:

"heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken"

13

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:1-5

Galaten 1:4

*"gegeven voor onze zonden",**"ontrukken aan de tegenwoordige slechte (blinde) wereld".**"de wil van God"*

14

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:1-5

Galaten 1:5

Dit vers is een zogenaamde **doxologie**.

Aan de Heere God wordt de eer gebracht.

Grieks δοξα 'doxa

- 1) Mening
- 2) Schittering
- 3) Hoogst verheven toestand

15

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:6-9

Galaten 1:6

Verwondering

Afwending = verwisselen

Hem = de Heere God

Ander (**ετερος** - 'heteros) evangelie

Evangelie = blijde boodschap

16

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:6-9

Galaten 1:7

"terwijl er geen ander(αλλος 'allos) is!"

ετερος - 'heteros en αλλος 'allos.

Beide te vertalen door 'ander'

ετερος = inhoudelijk/de boodschap

Αλλος = numeriek/het aantal

17

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:6-9

Galaten 1:7

Verwarring = **ταρασσω** / ook: intimiderenVerdraaien = **μεταστρεφω** / ook:
omkeren/ terugdraaien

18

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:6-9

Galaten 1:8, 9
 'Die zij vervloekt' ἀνάθεμα ana'thema, excommunicatie

Ernst vanwege:
 Misleiding van gemeente
 Verdraaiden van het evangelie

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:10-11

Galaten 1:10,11,12

Mensen overtuigen, behagen?
 Niet naar de mens, door openbaring
 Geen dienstknecht van God

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:12

Openbaring
 Handelingen 22:17; 23:11
 Romeinen 16:25
 1 Corinthe 11:23

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 1:13-24

Deze verzen geven een beschrijving van Gods
 ingrijpen en de reactie van de apostel op dat
 ingrijpen

Zij verheerlijkten God in mij

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 2

Galaten 2:1,2
 Na 14 jaar naar Jeruzalem
 Barnabas en Titus
 Getuigenis van 2 of 3 personen
 Bewijs van eenheid in de verkondiging

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 2:3,4

Titus, onbesneden, wel geaccepteerd

Conclusie:
 "Zij, dus die in aanzien waren, hebben mij
 verder niets opgelegd".

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 2:8

Tussen haakjes

15

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 2:9,10

Sluit weer aan ook vers 7

Handdruk

Eén dingetje, denk aan de armen

Wie is Cefas?

16

Brief aan de Galaten, deel 2

Galaten 2:11-14

Petrus huichelt

Kring van Jacobus (afgescheiden?)

Paulus wijst hem terecht

"wij (joden!) weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door geloof in Christus"

"opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus"

17

Brief aan de Galaten, deel 2

Samenvattend

- Paulus verdedigt zijn ambt als apostel. Geroepen door God
- Al de broeders: Ernst van de brief, eenheid onder de afzenders
- Eenheid van leer: Barnabas en Titus kunnen dat getuigen
- Eenheid onder de apostelen: Handdruk, Jacobus, Cefas, Johannes
- Petrus door Paulus gecorrigeerd

18